

Geachte,

Met dit schrijven wil ik U mijn oprechte excuses aanbieden voor mijn vroegere, grove uitspraken. Ik ben U dankbaar in te stemmen met deze bemiddeling.

Naar aanleiding van de door mij zo aangevoelde buitenproportionele aanval van Israël op Gaza was ik zwaar onder de indruk. Ik betreur eender welk vorm van geweld op burgers ten zeerste. Ik uitte mijn woede en emoties op Facebook met de volgende uitspraak:

“Volgens mij hebben de Duitsers destijds met opzet niet alle Joden omgebracht, zodat wij nu wel beseffen waarom hij (Hitler, red.) de Joden aan het uitroeien was”.

Mijn uitspraak -die dateert van de zomer van 2014- heeft veel reacties opgewekt waar ik niet trots op ben, integendeel.

Deze uitspraak was zeer onverstandig en volstrekt ongepast. Ik wens mij uitdrukkelijk te verontschuldigen ten opzichte van alle joodse burgers en anderen die ik hiermee heb gekwetst. Ook wens ik mezelf expliciet te distantiëren van bovenstaande uitspraak. Ik kan U verzekeren dat deze woorden niet voor herhaling vatbaar zijn.

Ik ben me ervan bewust dat ik een foute vergelijking heb gemaakt in dat opzicht dat de slachtoffers van de Holocaust helemaal niet betrokken waren in het Palestijns-Israëliësch conflict. Het is incorrect om buitenlandse conflicten bij onze samenleving te betrekken.

Elke samenleving heeft zijn eigen problemen en accenten. Het kan en mag niet om het Israëlisch – Palestijns conflict naar onze contreien te laten komen en dit te gebruiken in discussies die niet vergelijkbaar zijn. Mijn uitspraak, die ik in deze context deed, is dan ook dwaas en onrespectvol naar onze samenleving toe. Ik besef dat ten volle en zal mij daar uiteraard niet meer aan bezondigen.

Bovendien zal ik ook heel duidelijk naar mijn medemensen zijn dat de holocaust een verschrikkelijke gebeurtenis is geweest die nooit of te nimmer kan en mag vergeten worden noch misbruik worden in een andere context. Geen enkel volk mag onder een genocide terechtkomen. Geen enkel ander conflict mag deze holocaust betrekken in zijn visie.

Met vriendelijke groet,

Hassan Aarab